

Het OLIJFTAKJE



De Olijftak staat voor: Vrede, verzoening en hoop.

Vandaar ook het gezegde iemand een Olijftak aanbieden, wat neerkomt op een verzoenend gebaar.

18e - 2024

05-05 t/m 12-05

zondag:

10:00u **Avondmaalsdienst**

Spreeker: Br. Jurgen Tholel

Opening: Br. Robert v.d. Boon

Woe **GEEN SAMENKOMST**

Do 10:00u **Hemelvaartdienst**

Spreeker: Br. Danny Boekhout

Opening: Br. Robert v.d. Boon

Vrij 19:30u **Tieners**

Za 09:00u **Gebedstijd**

Volgende week zondag:

10:00u **Samenkomst**

Spreeker: Br. Robert v.d. Boon

Opening: Br. Danny Krijgsman

Jarig deze week

09-05 Zoë Bennema

WAT ZOU JEZUS DOEN?

Het staat vast dat wij Gods heiligen zijn en dat Hij ons in Christus als heilig ziet. Maar het feit dat God ons door Jezus Christus als heilig ziet wil niet zeggen dat we ons best niet meer hoeven te doen om goed (of heilig) te leven.

Maar hoe kunnen we ons leven heiligen om zo tot eer van God te leven?

De eerste stap om je leven te heiligen is om afstand te doen van alles wat slecht is. Het is heel simpel: hoe minder wij bedriegen, jaloers zijn, roddelen of op een andere manier negatief spreken over of tegen anderen hoe meer wij vervuld kunnen raken met Gods Geest en hoe meer God door ons heen kan werken. Als je dit zo leest, klinkt het misschien best makkelijk. Maar eerlijk is eerlijk, hoe vaak gaan we niet (onbewust, maar ook zeker bewust) de fout in? Het is haast beangstigend hoe gemakkelijk we roddelen of hoe gemakkelijk we een klein leugentje vertellen. Afstand doen van deze dingen zal dus zeker een opgave zijn...

Een logisch gevolg van het vorige is dat we meer van God willen ervaren. Zodra wij God meer de ruimte geven om in ons leven te werken, zullen we ook meer gaan verlangen naar zijn waarheid. Het verlangen naar een levendige relatie met Hem zal groeien en daarmee komen we bij het laatste punt.

Jezus is de enige persoon op aarde die nooit iets verkeerd heeft gedaan. Jezus heeft heilig en rein geleefd. Hij is dus ons grote voorbeeld als het gaat om heilig leven. Hij leidt ons op de goede weg. Dus als we Hem voor ogen houden bij alles wat we doen en een voorbeeld aan Hem nemen, zullen we zien dat ons leven ten goede verandert.

Best een goede reminder om jezelf elke keer als je een keuze maakt de vraag te stellen: 'WAT ZOU JEZUS DOEN?' (1 Petrus 2:1-5, BasisBijbel)

Zegen en groet, Vinder Quintero

Wij weten dat u in de hemel bent.
U kunt alles doen wat u wilt.
Psalm 115:3



Zondag 5 mei, hoopt Jurgen Tholel te spreken in onze samenkomst.
Ook zullen wij het Avondmaal dan vieren

HEMELVAARTSDAG

Op donderdag 9 mei, hopen wij met Gods genade, bij elkaar te komen.
Er is dan een samenkomst om 10.00u met gastspreker Danny Boekhout.



Livestream:

Wilt u de eredienst volgen maar bent u verhinderd?

U kunt live mee kijken naar onze erediensten via

www.dearknoordwijk.nl

of via [YouTube](https://www.youtube.com).

Ook kunt u de diensten achteraf bekijken

Bezoek ook onze website:

WWW.DEARKNOORDWIJK.NL

IBAN nummers

Algemeen: NL08ABNA0822908840

Zending: NL44ABNA0885795717

gift aan:



de Ark (Gemeente)
= **Gift Algemeen** =

gift aan:

**G.C.F Margate
Zuid-Afrika (Maria)**



Zending Algemeen



Bid voor de zending en voor hen die we ondersteunen, financieel en met gebed.

- | | |
|--|---|
| ⇒ Maria en Bayanda Hufner (Zuid-Afrika) | ⇒ St Help on Helpen - (Nederland) |
| ⇒ Marc en Jody v. Eijden - (Frankrijk) | ⇒ City of Life - (Sederot, Israël) |
| ⇒ Arend en Jolinda v. Dorp - (Spanje) | ⇒ Br. Rinus Kuyt |
| ⇒ Jack en Nel Nugter - (Nederland en België) | Lucas 10:2 - De oogst is wel groot, maar er zijn te weinig arbeiders ... Wilt u een keer mee de straat op, neem dan even met Rinus Kuyt contact op. |
| ⇒ Baan Pak Phing en Christina - (Thailand) | |
| ⇒ Karin v/d Bosch - (Ethiopië) | |

Woensdag 8 mei 2024

Op woensdag 8 mei zijn er geen kringen i.v.m. de hemelvaartdienst op donderdag 9 mei.

Tieners:

Op vrijdag 10 mei is er weer een tienerclub in de Ark. Leiders Kevin en Linda Imthorn ontvangen graag alle kinderen van 11 t/m 16 jaar om 19.30u.

Voorbede:

Iedere zaterdag is er voorbede uur in de Ark om 9.00u. Iedereen is welkom. Ook als je nog niet zo goed weet te bidden is het goed om te komen. De Heilige Geest pleit dan voor jou onuitsprekelijke verlangens.

Spreker volgende week:

Zondag 12 mei hoopt, zo de Here wil, Robert van der Boon voor te gaan tijdens de eredienst.

Walking Dinner:

Wij hopen op zondag 26 mei een Walking Dinner te organiseren. Reserveer deze datum alvast in je agenda en houd deze vrij. Naast de keukenbalie hangt een inschrijfformulier waar u zich kunt aanmelden als u wil eten. Joyce Quinteros organiseert deze activiteit.

Doopdienst:

Op zondag 9 juni hopen wij met Gods genade een doopdienst te houden. De eredienst zal in de Ark plaatsvinden. Daarna gaan we richting het strand ter hoogte van de reddingsbrigade en zullen aldaar de gelovigen dopen in zee. Wil je ook gedoopt worden? Meld je dan aan. Inmiddels zijn er 2 aanmeldingen.

Vastendag:

Zondag 23 juni hopen wij een gemeente-vastendag te houden. 's Avonds hopen wij dan bij elkaar te komen en gezamenlijk een praise-avond te houden waarin we de Here groot maken. We zullen speciaal vasten voor de komende zomer straatsamenkomsten.

BBQ:

De jaarlijkse BBQ hopen wij op zondag 30 juni te houden. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

Agenda zomeractie 2024:

Komende zomer hopen wij, met Gods genade, 4 straatsamenkomsten te houden. Alleen bij regen en/ of teveel wind zullen deze samenkomsten in de Ark zijn. Dit zou het derde jaar op rij zijn dat wij enkele zondagen op straat een samenkomst houden. De agenda is als volgt:
Zondag 14 juli John Hofwijks
Zondag 21 juli Philip Habes + Dwight Dissels
Zondag 28 juli Robert van der Boon + Good News Truck
Zondag 25 augustus Rinus Vooijs

Lidmaatschap:

Het is goed voor een gelovige om onderdeel uit te maken van een plaatselijke gemeente. Dit kun je aangeven door het lidmaatschap formulier in te vullen op de website: www.dearknoordwijk.nl
De leiders weten dan dat je wil dienen in deze gemeente en kunnen ook zo beter voorbede doen voor u.

Streamen:

Geliefde gelovigen, zoals de meeste wel weten streamen wij onze samenkomsten en zo kunt u onze samenkomsten live bijwonen. Er kijken meestal zo'n 6 tot 10 kijkers live mee. Maar gemiddeld 80 tot 180 gelovigen kijken onze samenkomst terug. Soms loopt dit aantal op tot 3500. Bij een doopdienst of een bekende spreker. Als gelovigen niet in staat zijn de eredienst te bezoeken kunnen ze op deze manier toch verbonden zijn. Voor deze belangrijke taak zoeken we broeders/ zusters die dit ook eens per maand zouden willen doen. Na een gedegen opleiding zul je in staat zijn zelf onze samenkomsten te streamen. Meldt je snel aan.

Huiskringen iedere even woensdag van de maand

Locaties	Leiders	Tijdstip
Katwijk aan de Rijn	Robert van der Boon	woensdagavond 19.30u
Katwijk aan Zee	Rinus Vooijs	woensdagavond 19.30u
Noordwijk	Gustaaf Burmeister	woensdagochtend 10.00u
Noordwijk	Vinder Quintero	woensdagavond 20.00u
Katwijk Noord	Danny Krijgsman/ Gert Schoneveld	woensdagavond 20.00u

Oudsten:

Robert van der Boon (vz)
Danny Krijgsman
Gustaaf Burmeister

Diakenen:

Gert Schoneveld
Vinder Quintero

Email adressen en Website:

Broederraad: Broederraad@dearknoordwijk.nl
Financiële raad: Financiëleraad@dearknoordwijk.nl
Informatie: Info@dearknoordwijk.nl
Olijftakje: Olijftakje@dearknoordwijk.nl
Website: www.dearknoordwijk.nl