

Het OLIJFTAKJE



De Olijftak staat voor: Vrede, verzoening en hoop.

Vandaar ook het gezegde iemand een Olijftak aanbieden, wat neerkomt op een verzoenend gebaar.

24e - 2024

16-06 t/m 23-06

Zondag:

10:00u **Samenkomst**

Spreeker: Br. Jack Nugter

Opening: Br. Robert v.d. Boon

Woe 19:30u **Kringavond**

Za 09:00u **Gebedstijd**

Volgende week zondag:

10:00u **Samenkomst**

Spreeker: Br. Rinus Vooijs

Opening: Br. Robert v.d. Boon

Jarig deze week

19-06 Coby Vlakveld
Irene de Croock

21-06 Cor Bennema

22-06 Anthonia Bol

Maak jezelf dus onbelangrijk,
en vertrouw op Gods macht.
Dan zal hij je in de toekomst
belangrijk maken.
1 Petrus 5:6 - BGT

En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt. Prediker 7:10 (NBV21)

Vorige week zaterdagochtend mocht ik de bidstond openen en dat deed ik met een vraag: "Wat is nostalgie?"

Antwoorden waren: "dan denk je aan vroeger" of "ja hoe 't vroeger was"

Het woord 'nostalgie' betekent - met weemoed terugdenken aan wat is geweest -

En laat dat nou juist iets zijn wat je als christen niet moet doen. Zoals Prediker schrijft:

"het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt". Vroeger was alles beter, zeggen

mensen heel vaak. Maar is dat zo? Was het beter? Als je terugdenkt aan toen je nog

zonder geloof in de Here Jezus was, was het toen beter?

Paulus schrijft dit: *"vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstreckende naar hetgeen voor mij ligt".* Hij kijkt niet terug, ja ergens schrijft hij er wel over, maar dan gelijk erachter

aan *"voor mij is dat als vuilnis".* Als je al terug wilt kijken, kijk dan naar wat Jezus voor

ons heeft gedaan. Kijk dan naar Hem die zoveel ellende over zich heen heeft gekregen,

maar vol heeft gehouden. Hij keek niet terug. De Bijbel zegt dit: *"Hij verdroeg de dood*

aan het kruis en alle schande, omdat Hij wist hoe blij Hij daarna zou zijn. Heb 12:2 (BB)"

Dat is de manier dus, niet achteruit kijken, maar vooruit. Wat ligt er voor je. De meeste

liederen gaan over de toekomst.. *"Wat de toekomst brengen moge" ... of "Wat een dag*

zal dat zijn" nog één "Eenmaal zullen wij de Koning zien". Ja, zomaar wat liederen die

ons op de ontmoeting met Jezus richten. Jij die dit leest, ga opzoek naar de dingen die

boven zijn, niet die op de aarde zijn. Richt je ogen op Jezus alleen, Hij geeft je hoop, ook

tijdens verdriet, ziekte, moeiten e.d. Ja, Hij, Jezus, helpt je er door heen. Hij heeft je,

door 't geloof in Hem, de Heilige Geest gegeven, die je helpt. Daarom kunnen we vol

vertrouwen zeggen: *"De Heer zal mij altijd helpen. Daarom hoef ik nooit bang te zijn voor*

wat mensen mij kunnen aandoen." ' Hebreëen 13:6 (BB)

Dit wil ik u graag meegeven, juist in een tijd van strijd. Jezus zal je nooit in de steek

laten, Hij is altijd met en bij je. Roep Hem aan en Hij zál antwoorden.

Kijk niet terug maar zie uit naar wat Hij gaat doen.

Zegen en groet, Rinus V.



Zondag 16 juni, hopen wij zo de Here wil, Jack Nugter welkom te heten in de eredienst. Jack is geen onbekende voor ons en is een geliefd spreker in Nederland, België en Duitsland.

Livestream:

Wilt u de eredienst volgen maar bent u verhinderd?

U kunt live mee kijken naar onze erediensten via

www.dearknoordwijk.nl

of via [YouTube](https://www.youtube.com).

Ook kunt u de diensten achteraf bekijken

Bezoek ook onze website:

WWW.DEARKNOORDWIJK.NL

IBAN nummers

Algemeen: NL08ABNA0822908840

Zending: NL44ABNA0885795717

gift aan:



de Ark (Gemeente)
= Gift Algemeen =

gift aan:

G.C.F Margate
Zuid-Afrika (Maria)



Zending Algemeen



Bid voor de zending en voor hen die we ondersteunen, financieel en met gebed.

- ⇒ [Maria en Bayanda Hufner](#) (Zuid-Afrika)
- ⇒ [Marc en Jody v. Eijden](#) - (Frankrijk)
- ⇒ [Arend en Jolinda v. Dorp](#) - (Spanje)
- ⇒ [Jack en Nel Nugter](#) - (Nederland en België)
- ⇒ [Baan Pak Phing](#) en [Christina](#) - (Thailand)
- ⇒ [Karin v/d Bosch](#) - (Ethiopië)
- ⇒ [St Help on Helpen](#) - (Nederland)
- ⇒ [City of Life](#) - (Sederot, Israël)
- ⇒ [Br. Rinus Kuyt](#)
Lucas 10:2 - De oogst is wel groot, maar er zijn te weinig arbeiders ... Wilt u een keer mee de straat op, neem dan even met Rinus Kuyt contact op.

Huiskringen:

Op woensdag 19 juni is alweer de laatste huiskring van het seizoen 23-24. De huiskring is een belangrijk onderdeel van onze gemeente. Via de huiskring lukt het gelovigen beter om te groeien in hun geloof. Ze kunnen gemakkelijk vragen stellen, leren bidden en op elkaar toezien. Eind september 2024 hopen wij, zo de Here wil, deze huiskringen weer op te starten.

Voorbede:

Iedere zaterdag is er voorbede uur in de Ark om 9.00u. Iedereen is welkom. Ook als je nog niet zo goed weet te bidden is het goed om te komen. De Heilige Geest pleit dan voor jou onuitsprekelijke verlangens.

Vastendag:

Zondag 23 juni hopen wij een gemeente-vestigendag te houden. 's Avonds hopen wij dan bij elkaar te komen en gezamenlijk een praise-avond te houden waarin we de Here grootmaken.

We zullen speciaal vasten voor de komende straatsamenkomsten.

Spreker volgende week:

Zondag 23 juni, hoopt, Rinus Vooijs te spreken. Rinus spreekt vaker in onze en andere gemeenten in Nederland.

Bijbelstudie "Verkondig het evangelie":

Op woensdag 26 juni zal er, met Gods genade, een Bijbelstudie geven worden door Evangelist Rinus Kuyt. Rinus evangeliseert al jaren op de straten van Katwijk en de omliggende dorpen. Het thema is: Verkondig het evangelie. Dit in aanloop naar de komende straat samenkomsten.

BBQ:



De jaarlijkse BBQ hopen wij op zondag 30 juni te houden. Noteer deze datum alvast in uw agenda. De BBQ wordt gratis aangeboden en u kunt iemand meenemen. Wel zal er een mogelijk



zijn om een gift te geven. Naast de keuken hangt er een lijst waarop u zich kunt aanmelden. *Let op!* Dat als u zichzelf en/ of anderen aanmeldt u ook echt komt. Voor de kinderen zal er een springkussen zijn.

Zomeractie 2024 agenda:

Komende zomer hopen wij, met Gods genade, 4 straatsamenkomsten te houden. Alleen bij regen en/of 'teveel' wind zullen deze samenkomsten in de Ark zijn. Dit zou de 3de jaar op rij zijn dat wij enkele zondagen op straat een samenkomst houden.

De agenda is als volgt:

- Zondag 14 juli om 10.30u tot 12.00u met John Hofwijks van TSS
- Zondag 21 juli om 10.30u tot 12.00u met Philip Habes + Dwight Dissels
- Zondag 28 juli om 10.30 tot 15.00u met R.v.d. Boon + Good News Truck
- Zondag 25 augustus om 10.30u tot 12.00u Rinus Vooijs

Walking diner t.b.v. Sederot "City of Life"

Het walking dinner was wederom erg goed bezocht. Diverse gelovigen stelden hun huis open om andere gelovigen te bedienen en eten klaar te maken. De opbrengst is € 1400.- en deze is bestemd voor onze broeders en zusters in Sederot, Israël.

Hieronder een reactie vanuit Israël.

Wij zijn ontzettend blij met het succes van het walking dinner evenement bij de Ark in Noordwijk. Het ophalen van een bedrag van €1400 is werkelijk een zegen en een bewijs van het harde werk en de toewijding van alle betrokkenen. Het is geweldig om zo'n sterke gemeenschapsinspanning te zien en wij zegenen ieder van jullie in de naam van Yeshua. Met liefde in de Messias, Michaël en Dina Beneer

Huiskringen iedere even woensdagen van de maand		
Locaties	Leiders	Tijdstip
Katwijk aan de Rijn	Robert van der Boon	woensdagavond 19.30u
Katwijk aan Zee	Rinus Vooijs	woensdagavond 19.30u
Noordwijk	Gustaaf Burmeister	woensdagochtend 10.00u
Noordwijk	Vinder Quintero	woensdagavond 20.00u
Katwijk Noord	Danny Krijgsman/ Gert Schonenveld	woensdagavond 20.00u

<p>Oudsten: Robert van der Boon (vz) Danny Krijgsman Gustaaf Burmeister</p>	<p>Diakenen: Gert Schonenveld Vinder Quintero</p>	<p>Email adressen en Website: Broederraad: Broederraad@dearknoordwijk.nl Financiële raad: Financiëleraad@dearknoordwijk.nl Informatie: Info@dearknoordwijk.nl Olijftakje: Olijftakje@dearknoordwijk.nl Website: www.dearknoordwijk.nl</p>
--	--	---